

Ebru Umar is columniste en schrijfster. Iedere week stelt ze kritische vragen aan bekende en minder bekende Nederlanders.



EBRU & Xenia Kasper



SCHRIJFSTER EN MANAGER XENIA KASPER:

“MIJN DOCHTER IS NIET GOED MET GELD; DAT IS DE ENIGE FOUT DIE IK HEB GEMAAKT BIJ HAAR OPVOEDING”

Met Ebru praten over een actueel onderwerp?
Dat kan! Kijk op www.libelle.nl

Hoe is het in Spanje, Xenia?

“Heerlijk! De zon schijnt over dit paradijs, ik heb niets te klagen.”

En hoe ging je eerste golfles vanochtend? Ik had trouwens gedacht dat jij dat allang zou kunnen.

“Ik ski en ik loop hard. Elke keer als we in Spanje waren, zeiden mijn dochter Victoria en ik tegen elkaar: ‘Moeten we echt ’ns doen, golfen’, maar het kwam er nooit van. Zij studeert in Engeland, daar golft echt iedereen. Zij wilde het nu ook wel eens leren, dus vanochtend hebben we onze eerste les gehad, morgen gaan we weer afslaan.”

Lekker fanatiek.

“Ik vind het ook een beetje wandelen, van zo’n rondje gaat je hartslag echt niet omhoog. Ik wil het gevoel hebben dat ik iets doe. Maar je zult zien, je moet ook nog een examen doen en daar zal ik wel voor zakken. Over een jaar of tien gaat mijn man met pensioen en dan moeten we wat samen doen. Ik zie het maar als een investering.”

Doet hij mee dan?

“Nee, hij speelt rugby! Ik heb nog even om hem te overtuigen. Als we in Spanje zijn, lig ik niet de hele dag op een bedje. Uiteindelijk wil ik toch iets dóen.”

Je nieuwste boek *De countdown* gaat over loslaten, een relatie tussen moeder en dochter. Het is opgedragen aan je dochter Victoria. Hoe vindt ze dat?

“Leuk. Ze is er ook trots op maar omdat ze in Engeland woont, heeft het niet echt een uitwerking op haar leven. Het was even wennen toen ze afgelopen september ging studeren, maar ik heb mijn man twee jaar geleden alvast gewaarschuwd: ‘Straks gaat ze studeren en is ze weg. Dat betekent dat ik geen dochter meer heb om me mee bezig te houden en wij weer vaker samen zullen zijn.’ Hij heeft zich daar keurig op ingesteld.”

Ah, ik hoor de Duitse gründlichkeit!

“Haha, je kunt het ook *Kontrolle* noemen! Ik had zelf een heel drukke periode in

september. Door de week merkten we het wat minder, maar op onze heilige zondag, de dag waarop ik met haar naar het strand ging, shoppen, lunchen of gewoon dvd’s kijken, ja, dat was opeens wel anders. Maar ik moet zeggen dat mijn man heel lief na zijn rugby meteen naar huis kwam zodat wij nog samen konden zijn. Heel gek om na achttien jaar weer alleen met je man te zijn.”

Je hebt één kind, had je er niet liever meer gehad?

“Het moet maar klikken met al je kinderen. Ik heb een heel eerlijke relatie met Victoria. We lijken op elkaar, hebben hetzelfde karakter, praten de hele tijd en lachen om dezelfde dingen. En ze is de enige naar wie ik luister. Als mijn dochter zegt dat een jurkje niet staat, dan is dat zo. ‘Kijk ’ns even in je paspoort naar je leeftijd’, zegt ze dan. Ja, soms is dat wel een omgekeerde wereld, ik luister naar haar. Natuurlijk mis ik Victoria, maar we skypen bijna iedere dag en door de sms en mobiele telefoon hebben we toch nog steeds heel veel contact.”

Achter op je boek staan jullie samen op de foto. Ik moest even kijken welke van de twee jij was. Wie heeft geverfd haar?

“Ja, dat ben ik. Zij is de donkere! Ik heb ook wel donker haar, maar zij heeft toch het pikzwarte haar van mijn man. Die inmiddels grijs is. Het is grappig om te zien dat mijn man nu misschien wel meer contact met haar heeft dan toen ze nog thuis woonde. Heel vaak als ik haar bel, zegt ze dat ze net haar vader heeft ge-sms’t of met hem heeft geskyp’t.”

Wat ik me afvraag nu ze weg is: wie heeft het grootste zwak voor het financiële tekort dat studenten altijd hebben?

“Dat is wel de enige fout die ik in haar opvoeding gemaakt heb, ze is niet goed met geld. Ze krijgt haar officiële studiebijdrage van papa, maar de officieuze rekening loopt bij mama.”