

In de schoenen van...

Normaal gesproken werkt ze achter de schermen als manager van Neerlands grootste artiesten, maar sinds ze boeken schrijft, is deze vrouw steeds meer naar de voorgrond geschoven...

Favoriete schoenen

‘Deze Givenchy-pumps kocht ik voor de diplomautreiking van mijn dochter’

Zou niet in de
schoenen willen
staan van

‘Amy Winehouse
en Victoria
Beckham’



Schoenmaat
‘40’

Stond liever niet in haar eigen schoenen

‘Tijdens mijn eerste boekpresentatie’

Sla om en kijk wie deze Givenchy-pumps zo goed passen →



...Xenia Kasper

Waarom zijn deze schoenen bijzonder?

'Ik heb ze gekocht omdat mijn dochter binnenkort haar diplomautreiking heeft. Als ouder heb je dan ook twee of drie feestjes waar je bij aanwezig moet zijn. Mijn dochter houdt nog meer van mooie schoenen dan ik en ze is dan ook blij als ik weer eens ontzettend dure schoenen koop, haha! Dan draag ik ze een tijdje, niet eens zo heel vaak, en daarna pikt zij ze in.'

Waarom passen deze schoenen bij jou?

'Ik loop sowieso meestal op hakken en vooral op laarzen. Met hakken loop je anders, je staat rechter, en ik vind het mooi staan. Ik heb ook bijna alleen maar donkere schoenen. Als je mijn schoenenkast opendoet, zie je niets anders dan zwart, grijs en donkerbruin. Ja, en een verdwaald paar zilveren ballerina's. Ik koop mijn schoenen meestal bij Paul Warmer en Shoebaloo, daar hebben ze geweldige laarzen en pumps.'

Wanneer heb je op hakken leren lopen?

'Op mijn achttiende kon ik zo goed op hoge hakken lopen dat ik ermee kon rennen. Ik droeg ze eigenlijk altijd wel. Ik was vooral gek op schoenen met zo'n bandje over de wreef. Rennen

'Op zulke hoge hakken hou ik het niet de hele dag vol'

op hakken lukt me nu niet meer, het begint veel te snel pijn te doen!'

Wanneer draag je je favo schoenen het liefst?

'Ze zijn dus voor het feest van mijn dochter, maar daarna ga ik ze natuurlijk ook nog wel dragen. Het zijn perfecte zomerschoenen voor als je een feestje hebt. In de kast zullen ze zeker niet blijven liggen, al zijn ze niet echt geschikt om aan te trekken als je boodschappen gaat doen. Deze schoenen hebben een heel hoge hak, ik denk twaalf centimeter, en daar houd ik het niet de hele dag op vol. Ik draag meestal hakken van acht centimeter, dat gaat altijd wel prima.'

In wiens schoenen zou je niet willen staan?

'Op dit moment in die van Amy Winehouse, met haar heb ik echt medelijden. Ze heeft enorm veel talent, maar ze is zo ontzettend verslaafd aan alles wat niet goed voor haar is. Ik zou ook niet in de schoenen van Victoria Beckham willen staan, zij kan het volgens de media nooit goed doen. Ik heb gehoord dat ze een heel aardige vrouw is... Ik heb haar nog nooit gezien,



dus ik kan het niet zelf beoordelen, maar ik gok dat de meeste mensen die slecht over haar schrijven, Victoria ook nog nooit hebben ontmoet.'

Wanneer stond je liever niet in je eigen schoenen?

'Nou, het is niet zo dat het een heel pijnlijke ervaring was of iets dergelijks, maar ik was heel zenuwachtig voor mijn eerste boekpresentatie! Ik stond tussen Gordon en Linda in, met het verschil dat het deze keer draaide niet om hen draaide maar om mij. Ik ben altijd achter de schermen aan het werk en niet gewend om op de voorgrond te treden. Ik moest een korte speech houden en was bang de woorden niet goed uit te spreken, Nederlands is immers niet mijn moedertaal! Ja, dan ben ik zenuwachtig, dat was wel even wennen.'

In wiens schoenen zou je graag willen staan?

'In die van J.K. Rowling, ik vind haar fantastisch. Het is geweldig dat ze zo'n hele wereld kan creëren. Mijn boeken spelen in de normale wereld en zijn dus heel herkenbaar, maar zij heeft

een geheel eigen wereld verzonnen. Net zoals Tolkien van *The Lord of the Rings*, die er zelfs een taal bij heeft bedacht! Ik zou dat zelf niet willen en kunnen, ik heb er de tijd niet voor, maar dat is iets wat ik bewonder aan J.K. Rowling. Ik zou ook graag eens in de schoenen van Barbra Streisand staan. Die vrouw kan zoveel; zingen, acteren, schrijven... Wat wil je nog meer? Ik kan *The Way We Were* echt vijftien keer achter elkaar zien en dan moet ik alsnog huilen! En ze is in al die jaren een diva in positieve zin gebleven.'

Wanneer heb je voor het laatst de stoute schoenen aangetrokken?

'Bij een fotoshoot voor een weekblad, toen had ik mijn John Richmonds aan. En ook wel met mijn boekpresentatie, toen droeg ik prachtige Marc Jacobs-schoenen, haha! Het was niet zo dat ik een week van tevoren al zenuwachtig was, maar een paar uur voor ik het podium op moest moest ik wel even slikken!' ●

Tekst: JOKE MAAS

Fotografie: ROY BEUSKER, ROBERT ELSING (SCHOENEN)